

## Het ik

Het ik is iets in mij zelve.

Het is een iets

Het is niet niets

Waar is het zelve? Ik zoek het zelf

Ik zoek naar de kern ... het begin

Ik is ook een stemmetje in mijn hoofd.

Doe het maar. Ach je bent toch niet alleen.

Niemand ziet het.

Of je goede ik " Kom, vergeef het maar "

Alles komt in/naar het zelve.

Het zelve verandert niet, of toch wel

Het zelve is een Zijn. Ik heeft een wil

Zo simpel is het.

Dralen met het zelve en mijn IK

Het zelve is een deel van het goddelijke.

Mogen allen één zijn.

Waarom moet ik zo knokken.

Gebroken ik en --- verdeeld.

Waarom ??? opdat ik weten zal wat is geheeld.

Nora, zaterdag 26 december 2009