

16-11-2009

EEN WENS

WAS HET OP AARDE MAAR EEN GROOT
LAND ZONDER GRENZEN.

DAT IS WAT IK GRAAG ZOU WENSEN.
ZOU ER DAN GEEN OORLOGEN MEER ZIJN
~~ZONDER~~ ^{MET} VERDRIET, DODEN, EN PYN.

ALS ER GEEN VERSCHILLENDE TALEN
MEER ZOU DEN WEZEN
EN ER MAAR EEN TAAAL WAS DIE 'N
IEDER KON LEZEN.

OF ALS ER GEEN HONGERS NOOD MEER
BESTOND

MET MINDER ZIEKTEN DAN WAREN ER
MEER MENSEN GEZOND.

WAT ALS ER GEEN VERSCHILLENDE
GELOVEN NIET MEER ZOU DEN BESTAAN
ZOU HET DAN MET DE VELE OORLOGEN
ZIJN GEDAAN.

HOE ZOU HET ZIJN ALS DE MENSEN GEEN
WAPENS MEER GEBRUIKEN OM TE MOORDEN
EN DE CONFLICTEN ZOU DEN UIT PRATEN
MET ALLEEN WOORDEN.

OF ALS ER GEEN RASSEN HAAT MEE ZOU
VOORKOMEN

DAT IEDERE EEN GELIJK BEHANDELD
WORD DAT IS EEN VAN MIJN GROOTSTE DROMEN.

VOOR IEDERE EEN OP AARDE GELUK
GEZONDHEID EN HARMONIE

DIT IS ZOALS IK HET LEVEN HET
LIEFSTE ZIE.

IEDERE EEN ZIJN EIGEN NORMEN EN
WAARDE

IK HOOP DAT MIJN WENSEN UITKOMEN
DAN IS ER MEER VREDE ~~IN~~ MIJN OP
DE AARDE.

JOHN W