

De poort van je zelf

Het verhaal van ons leven openbaart zich vanaf het moment dat we geboren worden.
Het is een verhaal dat ons al gauw in zijn greep krijgt,
Waardoor wij onze aangeboren onschuld verliezen
En steeds verder verwijderd raken van de perfectie van ons wezenlijke natuur

Deze verwijdering van ons ware zelf leidt tot behoefte aan veiligheid
We klampen ons vast aan Mijn lichaam, Mijn intelligentie, Mijn emoties We hechten ons aan
Mijn succes, mijn macht, Mijn geluk.
Of zelfs aan Mijn falen, Mijn zwakte, Mijn verdriet

Door iets MIJN te noemen, voelen we ons iemand.

Wanneer je bent vergeten wie je bent, kun je maar het best een nieuw iemand van jezelf maken.

Maar door onszelf te identificeren met de wereld van waarneembare verschijnselen, maken we een fundamentele fout:
We laten ons bepalen door wat we hebben, doen, denken of voelen.

De reis van bewustwording begint met de vraag:

'Wie ben ik?'

Met deze ene vraag worden we door de poort van ons zelf geloodst en naar de afgrond van ZIJN geleid... Waar het goddelijke klaarstaat om ons op te vangen. en wanneer we vertrouwen stellen in dat waaraan we ons niet vast kunnen klampen, zullen we ons herinneren dat wij meer ZIJN dan het vluchtige MIJ dat wij hadden geschapen. In het tijdloze gebied van stralende stilte, ontdekken we dat wat wij ZIJN eeuwig is, ongeboren en onsterfelijk

Vrede Vreugde en liefs voor alles en iedereen Theo Nora